

Cultuurhuis Bergeijk

nieuwsbrief voor alle medewerkers, vrienden en geïnteresseerden

honderd jaar de ploeg

KOM JE KIJKEN?

De Ploeg 1923
2023

INLEIDING

De 4de editie alweer van de nieuwsbrief. In het jaar van 100 jaar de Ploeg zijn er veel wetenswaardigheden te melden die we graag onder de aandacht willen brengen. Velen zal het niet ontgaan zijn dat de invalswegen van Bergeijk zijn opgesierd met mooie banners met daarop bekende Ploegstoffen. Daarover meer in deze editie. En niet te vergeten aandacht voor het Ploegfestival en de Rabo Clubactie. Deze actie is voor het Cultuurhuis van belang omdat we voor een groot deel onze eigen inkomsten moeten genereren. Bronnen waarmee we onze financiën kunnen aanvullen omarmen we graag. Daarom: breng een stem uit tijdens de actieperiode en denk daarbij aan het Cultuurhuis! En heb je al eens een wandeling gemaakt door het Mien Ruijspark met de prachtige panelen die het verhaal van de Ploeg vertellen? Nog niet gedaan? Dan is dit zeker de moeite waard. In het Cultuurhuis zijn flyers aanwezig met daarop deze beleefroute en een toelichting op de Ploeg in Vogelvlucht.

We hebben een nieuw e-mail adres:

nieuwsbrief@cultuurhuisbergeijk.nl.

Heb je leuke info voor in de nieuwsbrief of mooie foto's mail ons! Wij zijn blij met alle input voor in een volgende editie.

De redactie

IN DIT NUMMER

INLEIDING

KORTE TERUGBLIK

ACTUEEL

TOT SLOT

Banieren 100 jaar de Ploeg



Op verschillende uitvalswegen van Bergeijk zijn op initiatief van het Cultuurhuis en Centrum Bergeijk vaandels opgehangen ter ere van 100 jaar De Ploeg. De vaandels tonen verschillende historische ontwerpen van Ploegstoffen, gemaakt door o.a. Jeanne Schaap, Frans Dijkmeijer, Jo Köhler en Carel Visser. Een mooi eerbetoon aan wat De Ploeg voor Bergeijk heeft betekend en een zichtbare verwijzing naar het programma van het Cultuurhuis.



Bezoek scouting aan Galgenberg

Maandag 17 juli ontvingen we de welpengroep scouting JEEP Vught-Zuid. Ze werden ontvangen door Johan Biemans die het spannende Bergeijkse volksverhaal vertelde 'De heksen van de Galgenberg':

"Als er één dorp in de Kempen is waar het vroeger gruwelijk gehekt en gespookt heeft, dan is dat zeker wel Bergeijk. Daar ligt ergens aan de rand van het Hongerdel, niet ver van hoeve "De Paal", een grafheuvel in de bossen. Dat is de Galgenberg. Mensen vertellen erbij dat er in de middeleeuwen een galg op stond, waaraan boeven en moordenaars werden opgehangen. Maar ze weten niet dat er meer dan drieduizend jaar geleden, in de bronstijd, mensen in begraven werden. De geleerden, die de grafheuvel hebben opgegraven, noemen hem een palenkransgrafheuvel. Sommigen gaan zo ver, dat ze geloven dat er mensenoffers hebben plaatsgevonden. Mensenoffers, ja... ter ere van de zonnegod."

De kinderen zaten ademloos te luisteren naar Johan. Zouden ze die avond wel goed geslapen hebben in de blokhut....?



Nu te zien in het Cultuurhuis

PIONIERS IN BERGEIJK

De bijzondere pioniersgeest van Bergeijk vormt de spil van veel verhalen en exposities die Cultuurhuis Bergeijk presenteert. Met de nieuwe presentatie 'Pioniers in Bergeijk' op de bovenverdieping worden een aantal sprekende voorbeelden uitgelicht. Mensen die zich op een bepaalde manier hebben ingezet of als een rolmodel dienen.

Een fascinerende vrouw met zo'n pioniersrol is **Ellen van Daalen - van Oven** (1920-2012) waarvan persoonlijke spullen en foto's worden getoond. Ellen en haar man Roelof zijn na de oorlog vanuit Amsterdam naar Bergeijk gekomen, omdat Roelof voor De Ploeg ging werken. Ellen is maatschappelijk betrokken en vol initiatief. Als frontvrouw van de Milieuwerkgroep Kempenland maakt ze zich hard voor een gezonde leefomgeving. Als amateurfilmer legt ze in 1957 de bouw van De Ploeg vast. Het echtpaar laat in diezelfde periode een huis door architect Gerrit Rietveld ontwerpen, dat nu nog steeds in authentieke staat bewaard is gebleven. Maandelijks organiseert het Cultuurhuis hier een rondleiding. Wist je trouwens dat voorafgaand aan de bouw van het huis veel bijzondere archeologische vondsten zijn gedaan? Deze zijn ook in het Cultuurhuis te bewonderen.

Ellen wordt in de presentatie terzijde gestaan door de archeoloog **Gerrit Beex** en de neven **Norbertus en Jan Panken**, die connecties met belangrijke oudheidkundige organisaties onderhielden. Deze pionierende heren hebben met hun opgravingen en bevindingen Bergeijk op de kaart gezet. Van Brussel tot Leiden: in grote historische musea tref je hun vondsten aan. Ook in het Cultuurhuis zijn enkele door hen gevonden objecten te bekijken. Het doortastende karakter van Gerrit Beex bleek dit jaar nog, toen hem postuum een militaire onderscheiding werd toegekend als oprichter en commandant van de partizanenbeweging in Hoogeloon.

Deze presentatie loopt t/m december 2023.

Nieuwe aanwinsten

Recentelijk hebben we enkele boeken geschonken gekregen. Ze zijn ingevoerd in de bibliotheekcatalogus en de boeken zijn genummerd. Varieert van een oud boekje van rond 1900 door Meester Panken over 'Luiksgestel' tot een recente publicatie over Stroomgebied Dommel in twee delen. Ook enkele ingebonden delen van "Goed Wonen" zijn de moeite waard om in te kijken.



augustus 2023

OPEN MONUMENTENDAGEN

9 en 10 september 2023: **OPEN MONUMENTENDAGEN:**

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat het UNESCO verdrag voor de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is gesloten en dat vieren we door het thema 'Levend erfgoed' te koppelen aan de Open Monumentendagen.

Onze vrijwilligers heten je tijdens de open monumentendagen op **9 en 10 september** graag welkom. Het Cultuurhuis is namelijk gevestigd in een teutenboerderij die is aangemerkt als rijksmonument. Het verhaal van de teuten is een mooie aanleiding om het Cultuurhuis te bezoeken, want we hebben er een fraaie expositie over samengesteld. Onze deuren staan voor je open, de toegang is gratis.

Voorname teutenhuizen

Bergeijkse teuten waren heuse pioniers! Ze reisden met koper, mensenhaar of textiel tot ver over de landsgrenzen en maakten daar furore. Na maandenlange handel in het buitenland keerden ze terug naar Bergeijk. Met het geld dat ze onderweg hadden verdiend, bouwden ze thuis voorname teutenhuizen. Zo bouwde teut Goosens in 1722 het teutenhuis aan de oude Kerkweg; nu de plek van Cultuurhuis Bergeijk aan de Domineestraat.

Van Denemarken tot New York

Veel teuten investeerden in luxegoederen. Teut Lommelaars schonk bijvoorbeeld een prachtige zonnemonstrans van Antwerpse makelij aan de parochiekerk van het Hof. Ook in andere kernen zien we hun invloeden terug. In Luyksgestel dankt Molen De Deen zijn naam en ontstaan aan de familie van de 19e eeuwse koperteut Jan Francis Pleek. Nadat hij overleed, vertrok zijn gezin vanuit Denemarken terug naar hun geboortedorp Luyksgestel. Van de erfenis bouwden ze hier een nieuwe windkorenmolen. En wat te denken van Luyksgestelse haarteuten die zich eind 19e eeuw in New York vestigden om de theaters van Broadway te voorzien van pruikenhaar!

Kom het verhaal van de pionierende teuten en buitengaanders bekijken! Je ziet oude foto's en voorwerpen in bruikleen van Erfgoed Lommel, Schrijvershut Arie van der Lugt en Mark Verhoeven. We zijn tijdens de monumentendagen, **9 en 10 september, geopend van 13:00-17:00 uur en gratis toegankelijk.**



VRIENDEN LOTERIJ
WEN HADE, BELIJD HEE

OPEN MONUMENTEN DAG

Bezoek GRATIS
CULTUURHUIS Bergeijk

www.openmonumentendag.nl

2^e weekend van september

CULTUURHUIS Bergeijk

augustus 2023

LEZINGEN

29 augustus:

Hoe de kloof tussen stad en platteland verdween - Bergeijk en De Ploeg na WOII, door Rineke van Daalen
Locatie: Cultuurhuis, 20:00 uur.

26 september:

De Ploeg nu! door Floor van Doremalen, Maud Hoeijmakers en Jolijn Pasmans (ontwerpteam De Ploeg, Artex).
Locatie: Cultuurhuis, 20:00 uur.

Aanmelden noodzakelijk (vol = vol). Koop je ticket online via onze ticketpagina:

<https://cultuurhuisbergeijk.nl/bezoek/tickets>.

Toegang tot de lezing na vertoon van de bevestigingsmail.

lezing door Willem Wijnstok

Op 25 juli heeft Willem Wijnstok een lezing gehouden over Gerrit Rietveld. Willem heeft zijn verhaal verteld aan de hand van foto's en laten zien dat Rietveld als jonge meubelmaker oog had voor verhoudingen. Het kijken naar meubelontwerpen is voor hem een inspiratiebron geweest om zich verder te ontwikkelen in de architectuur.

RABO ClubSupport 2023: Breng je stem uit!

Stemmen kan als lid van de Rabobank van 4 tot en met 26 september a.s.

Je ontvangt rechtstreeks van de Rabobank een uitnodiging om je 3 stemmen uit te brengen. Het Cultuurhuis rekent graag op jouw stem en ook van iedereen die jij kent en die mag stemmen. Dus: Zegt het voort!

Wij doen mee als stichting Vrienden Cultuurhuis Bergeijk in de categorie: Kunst & Cultuur -> Cultuur, Bergeijk.

Begin september zullen wij iedereen nogmaals herinneren aan deze Rabo Clubkas Campagne."

Wij doen mee met Rabo ClubSupport

Doe je ook mee?

Dat is goed voor jouw club & geweldig voor voor de samenleving

AGENDA

AUGUSTUS:

- Expositie **OOG VOOR PLOEGSTOFFEN**
- Expositie **RAAMWERK DE PLOEG 2023**
- Beleefroute **DE PLOEG IN VOGELVLUCHT**
- Presentatie **WANDKLEED**: Bergeijkse basisscholen, showroom Bruns
- **PLOEGFESTIVAL: 26 en 27 augustus**, met aandacht voor 100 jaar De Ploeg, Locatie: Landschapspark Mien Ruys, Riethovensedijk, Bergeijk.

SEPTEMBER:

- Expositie **OOG VOOR PLOEGSTOFFEN**, Cultuurhuis
- Expositie **RAAMWERK DE PLOEG 2023**, Glazen Paviljoen
- Beleefroute **DE PLOEG IN VOGELVLUCHT**, buitenruimte
- Presentatie **WANDKLEED**, Bergeijkse basisscholen, showroom Bruns.
- **OPEN MONUMENTENDAGEN: 9 en 10 september**, Cultuurhuis



PLOEGFESTIVAL

YES!! Het door Theater de Kattendans georganiseerde TWEEdaags PLOEGFESTIVAL kan weer in jouw agenda! Landschapspark Mien Ruys wordt op **26 en 27 augustus 2023** getransformeerd tot een gezellige én wervelende festivalweide.

De ZATERDAG wordt heerlijk gevuld met vele lokale muzikanten uit de eigen Kempische muzikscene die deze dag geweldige muziek spelen van bekende artiesten van het thema van dit jaar "**The Everlasting 80's**".

ZONDAG staat op het hoofdpodium een scala aan bekende artiesten en zijn er activiteiten voor kinderen. Om 13:15 uur trapt **Raymond van het Groenewoud** af met een 1 1/2 uur durende show! Kom op tijd zodat je niets mist!

Wat betreft gastvrijheid is editie 2023 niet anders dan voorgaande jaren: IEDEREEN, jong en oud, is meer dan welkom! De entree is wederom gratis, het bier lekker fris en de ranja lekker zoet. Twee sfeervolle dagen met vette muziek om je op te verheugen, want JIJ bent er toch ook bij!!



13.15 Raymond van het Groenewoud
15.15 Claude
16.15 Bente
17.45 Katnuf
18.30 Trobi
19.30 SERA
21.00 Mell & Vintage Future

ploegfestival.nl

TOT SLOT

Heb je foto's of input voor in de nieuwsbrief laat het ons even weten. Stuur een mailtje naar:

nieuwsbrief@cultuurhuisbergeijk.nl.

Hierbij nogmaals de oproep om lid te worden van de vrienden van Cultuurhuis Bergeijk. Aanmelden is mogelijk via:

<https://vriendencultuurhuisbergeijk.nl/vrijwilligers-en-donateurs/>.

Je krijgt een mooi welkomst cadeau; een boek met tal van verhalen en feiten over Bergeijk. Meld je snel aan want OP = OP!

Belangrijk om lid te worden want zo kunnen we onze rijke historie blijvend onder de aandacht brengen.

HERHAALDE OPROEP

We zoeken uitbreiding van het aantal gastvrouwen/gastheren. Wie kan er 1 middag in de maand en wil zich hiervoor aanmelden? Openingsdagen: donderdag tot en met zondag van 13:00 uur tot 17:00 uur. Taak: openen en sluiten Cultuurhuis, kassa en alle ruimtes opstarten voor ontvangst bezoekers, terras in orde maken etc. Je ontvangt de bezoekers, voorziet ze van informatie en je verkoopt entreekaartjes en consumpties. In principe doe je dit werk met z'n tweeën. Uiteraard ontvangt iedereen instructies en begeleiding.

En het is ook nog eens heel leuk om te doen! Heb je zin en tijd om mee te denken of helpen, of ken je iemand die wil helpen, mail dan naar Ingrid van de Ven:

manager@cultuurhuisbergeijk.nl of bel naar Cor Munsters op 06-51428174.



ploeg
MIEN RUYS